

moeten kijken naar wat ze kunnen en verder dan wat ze tot nu toe deden.

‘Vooral vrouwen blijken er moeite mee te hebben geld te vragen voor hun diensten. Ik niet, ik heb zelfs laatst mijn uurtarief verhoogd van 90 euro naar 150 euro. Dat was even eng, maar als je vindt dat je het waard bent, dan moet je het ook niet voor minder doen.’

Beleggen

‘Een van mijn investeringen is in een *affiliate* advertentiebedrijf. Dat koopt advertentieruimte op internet en verkoopt dat vervolgens weer door. Er gaat steeds meer geld om in online advertenties, dus deze markt blijft groeien.

‘Mijn man heeft een vaste baan, maar is anderhalf jaar geleden begonnen met het beleggen in futures en aandelen. Ik heb hem er een beetje mee aangestoken, had er al wel veel over gehoord maar ben niet zo heel goed met cijfertjes. Hij heeft dit dus opgepakt, heeft een abonnement op de *Financial Times* en vliegt de hele wereld over om allerlei seminars en cursussen te volgen over dit onderwerp. Het gaat goed, hij heeft zijn reiskosten en investeringen in de cursussen er in ieder geval uit. Voor hem is het een manier om eerder te kunnen stoppen met werken.’

Pensioen

‘Onze dochters zijn twaalf en negen. Over zes jaar gaat de teller lopen, want dan wordt er gestudeerd en op kamers gewoond. Dat was één van de redenen waarom ik stopte met mijn outdoorbedrijf. Ik heb ooit twee woekerpolisjes afgesloten, die nu minder waard zijn dan de inleg. Het roer moest ook echt om, want als ik was doorgegaan op de oude voet had ik

geen pensioen. Op 300 euro per jaar na, omdat ik anderhalf jaar voor een baas heb gewerkt.’

Eigen woning

‘Van een deel van de opbrengst van mijn bedrijf hebben we een deel van de hypotheek afgelost. Dat is simpel en was alleen bedoeld om minder woonlasten te hebben. Je kunt wel denken dat het voordelig is om maximaal te profiteren van de hypotheekrenteaftrek, maar ten minste de helft van de rente betaal je altijd zelf.’

Geld

‘Mijn moeder werkte niet, mijn vader werkte in de bouw. Thuis hadden we het niet breed. Een herinnering die heel bepalend is geweest voor mijn relatie met geld, was de dag dat mijn moeder thuiskwam van een dagje winkelen met een vriendin. Ze liet haar aanwinst — een prachtige nieuwe jurk die haar heel goed stond — zien aan mijn vader. Mijn vader zei niet dat hij hem haar heel goed vond staan, hij zei dat ze de jurk de volgende dag terug moest brengen naar de winkel omdat hij te duur was. Daarmee heb ik geleerd dat wie het geld heeft, de macht heeft. Wie betaalt, bepaalt.

‘Toen ik volwassen was, merkte ik dat ik die macht niet wilde. Dat geld waar die macht voor stond moest altijd zo snel mogelijk weg. Ik kocht met het geld dat ik verdiende spullen die ik eigenlijk niet nodig had, zoals dure kleding voor mijn dochters. Dat soort ideeën over geld moet je weg zien te krijgen.

‘Hoe je met geld omgaat, zie je overal terug in je leven. Als je je daar bewust van bent, krijg je op het financiële vlak alles wat je wilt.’

Miljonair worden

‘Een Amerikaanse trainer vertelde mij op een seminar dat je best in vijf jaar miljonair kunt worden. Dus ik dacht: waarom niet? Volgend jaar gaat het waarschijnlijk lukken. Hoe het mij vergaat, kun je volgen op www.hoe-word-ik-miljonair.nl. Natuurlijk kan het misgaan, maar de gedachte dat iets misgaat moet je gewoon niet toelaten. Als je ergens voor gaat, dan moet je er ook voor gaan. Binnenkort ga ik ondernemende miljonairs interviewen over hoe zij hun bedrijf steeds naar het volgende niveau hebben getild. Ik moet die mensen allemaal gaan bellen en dat vind ik best eng.

‘Je moet niet denken dat “anderen” rijk zijn. Je kunt het zelf ook zijn. Dat is inderdaad heel Amerikaans om te roepen. In Nederland zeggen we altijd: geld maakt niet gelukkig. Dan denk je te beperkt. Je mag ook geld hebben en gelukkig zijn.’

naam: Tineke Rensen (48)

burgerlijke staat: getrouwd, twee dochters (9 en 12)

woonplaats: Delfgauw

abonnee sinds: 2013

werk: ondernemerscoach, investeerder
inkomen: uit investeringen, lezingen en coaching (is volgend jaar miljonair)

huis: twee-onder-één-kap

tip: ‘Stop een aantal briefjes van € 100 in uw portemonnee. Zo raakt u er aan gewend veel geld te hebben.’